

Vijf weken fietsen we met een tandem de Vlaamse provincies af. We gaan elke dag op zoek naar een inspirerende Vlaming die een bijzondere band heeft met zijn of haar streek, en laten ons rondfietsen naar de mooiste plekjes van het land. Het resultaat: vijftig boeiende gesprekken over leven, wonen en ondernemen in Vlaanderen.

Tandemgesprekken



‘In deze hoeve en streek valt alles samen’

Natuur en eenvoud. Voor Philip Van Kelst is het de kern van al wat hij doet: zijn trainingsbedrijf, zijn kasteelhoeve en zijn paardenpassie. Ze kenmerkten ook onze trip van Zoutleeuw tot de taalgrens.

TOM MICHIELSEN

In de verte vliegt een blauwe reiger op uit het riet. Het is hier stil, op de zanderige wandelpaden rond het grootste wateroppervlak van Vlaanderen. In het natuurgebied Het Vinne, een droom voor vogelspotters en wandelaars, beginnen we de tandemtocht met Philip Van Kelst, psycholoog en ondernemer. Hij is evenveel van beide: slow entrepreneurship, zo laat zijn manier van leven en werken zich omschrijven. Dertien jaar lang werkte hij als klinisch psycholoog in de geestelijke gezondheidszorg en gaf hij les. Af en toe kreeg hij daar de vraag vanuit bedrijven om sessies rond leiderschap te komen doen. Waaruit beetje bij beetje Van Kelst & Co groeide, een trainings- en coachingbedrijf gevestigd in een prachtige vierkantshoeve in Wange, deelgemeente van Landen.

Die hoeve is ook de bestemming van onze tocht. Maar eerst fietsen we naar Zoutleeuw, een dorp dat de protestanten tijdens hun beeldenstorm links lieten liggen. Noodgedwongen, omdat hun schepen niet door de dichtgeslibde Gete raakten. Dat is ook de reden waarom de gotische Sint-Bernarduskerk van Zoutleeuw de best bewaarde is van heel Vlaanderen. Binnen staan nog tientallen ongeschonden heiligenbeelden uit de late Middeleeuwen. Ook het marktplein is een juweeltje, met een gotisch stadhuis waarin de renaissance al doorschemert, en de lakenhalle, die getuigt van de lokale welstand van weleer.

We vervolgen ons weg naar het zuiden. We moeten steeds meer hellingen overwinnen. Het is de vaste regel doorheen deze tandemgesprekken in Vlaams-Brabant: hoe dichtert tegen de taalgrens, hoe hobbeliger het parcours - een metafoor voor België?

Na een uurtje natuur arriveren we aan de Kasteelhoeve Wange. We mogen meteen de benen onder de grote houten tuintafel steken voor een lekkere waterzooi bij een glas Kannunik, een lokaal tripelbier.

Tijdens de maaltijd vertelt Philip dat zijn trainingsbedrijf niet de eerste drijfveer was om zich hier aan een gigantisch renovatieproject te wagen. Dat was de liefde voor paarden en het geloof in hun spiegelende en helende kracht. 'Ik wilde ze voldoende ruimte kunnen geven. En ze inzetten voor trainingstrajecten.'

Natuurlijk leiderschap

De hoeve bracht soelaas. 'Het is een plek waar voor mij alles samenkomt', zegt Van Kelst. 'Mijn werk, de paarden en de natuur. Ze kruisbestuiven elkaar. De paarden leerden me veel over de relaties tussen mensen. De renovatie van deze oude hoeve was ook de perfecte uitdaging voor de theorieën rond organisatie en natuurlijk leiderschap die ik al jaren in mijn sessies 'verkundig'. Kon ik ze ook zelf in de praktijk brengen bij de oplossing van technische obstakels, bij de samenwerking met de aannemers en vooral ook bij de uitbating van de hoeve als een duurzaam en ecologisch seminariecentrum? Als het lukte, zou dat de materialisatie zijn van onze waarden. En een proeve van mijn ondernemerschap.'

Het lukte. In de sobere en strak ingerichte ruimten vinden wekelijks seminars, vergaderingen en teamevents plaats van bedrijf-



FOTOS: THOMAS DE BOEVER



De renovatie van deze vervallen hoeve was de perfecte uitdaging voor de theorieën rond organisatie en leiderschap die ik al jaren in mijn sessies 'verkundig'.



ven en overheidsdiensten. Tot 25 bezoekers kunnen overnachten in de kamers boven. Zonnepanelen, een houtsnipperketel en een natuurlijke waterzuivering, groenten en kruiden uit de eigen moestuin en fruit van de boomgaard maken de hoeve zelfvoorzienend. 'We proberen ook zoveel mogelijk partnerships aan te gaan. Met een psychiatrische instelling die hier een ex-patiënte tewerkstelt in functie van haar reïntegratie, met de boeren voor de levering van vlees en de groenten die we zelf niet verbouwen, met natuurverenigingen, enzovoort.'

'Bij de verbouwing van de hoeve, gebouwd op de fundamenten van een kasteel, zijn we op een aantal archeologische vondsten gestoten: een kanonbal, kogels, munten. Allemaal uit de 17de en 18de eeuw, toen de Frans en in het glooiende landschap van Neerwinden twee slagen uitvochten.'

Reden genoeg om een epiloog toe te voegen aan onze tocht. De tandem op, richting

Laar. Rondom ons valt vooral het grote niets op. Glooiende velden, gelardeerd met een kapel en een boomgaard. We stoppen bij de Heilige Kruiskapel en horen alleen de wind. De stilte maant aan tot zwijgen. Tegen dit prachtige decor werden in 1693 en 1793 twee bloedige, maar vergeten veldslagen uitgevochten tussen de Frans en de Grote Alliantie van Nederlanders, Zweden, Oostenrijkers. Dodentol: 35.000.

Even verderop, op de taalgrens, ligt de heirbaan van Longa. Dat klinkt als een Romeinse weg met grote stenen plavuizen, maar is eigenlijk een metershoge holle weg. We keren terug naar de kasteelhoeve om nog even de paarden te bezoeken. Paarden die altijd buiten in kudde leven, en die zonder bit en hoefijzers bereden worden. Het past - alweer - perfect in de filosofie van Philip Van Kelst. 'Respect voor de natuurlijke dynamiek van het paard, en voor alles in het leven. Dat is de uitdaging.'



Startplaats
Natuurdomin Het Vinne

Knooppunten
191-48-51-21-54-55-56-57

Route
Ossenweg, Zoutleeuw, Linter, Wange, Laar, Neerwinden, Ardevoor

Afstand
20 km

Bezienswaardigheden
Natuurdomin Het Vinne (provinciaal domein), kerk van Zoutleeuw, Kasteelhoeve Wange, Heilige Kruiskapel van Neerwinden, heirbaan de Longa (holleweg)

Praktisch
kasteelhoevewange.be
toerismevlaamsbrabant.be



Philip Van Kelst is een klinisch psycholoog die na jaren in de psychiatrie gewerkt te hebben, een trainingsbedrijf oprichtte. Zijn passie voor paarden, die hij op vraag van de klant ook inzet in zijn trainingssessies, bracht hem de Kasteelhoeve van Wange. Hij renoveerde en verbouwde ze tot een duurzaam en ecologisch seminariecentrum, waar rust, eenvoud en respect voor de natuur centraal staan.

Adres
Mediafin,
Havenlaan 86c, bus 309
1000 Brussel
Tel. +32 (0)2 423.16.11;
op werkdagen van 8u30 tot 18u

Abonnementen & distributie
Tel. 0800/55.150
Fax +32 (0)2 454.28.32,
abo@tijd.be

Redactie
Tel. +32 (0)2 423.18.40,
Fax +32 (0)2 423.18.15
Lezers: reacties@tijd.be,
Persberichten: persberichten@tijd.be,
Opinie: opinie@tijd.be

Rekening
Mediafin: 412-7058051-21

BTW-nummer
404.800.301

Advertenties
Trustmedia
Tel. (02) 422 05 11, Fax (02) 422 05 10,
info@trustmedia.be

Algemeen directeur
Dirk Veighe

Operationeel directeur
Dieter Haerens

Financieel directeur
Arnaud Delmarcelle

Redactiedirecteur
Frederik Delaplace

Hoofredactrice
Isabel Albers
(hoofredacteur@tijd.be)

Adjunct-hoofredacteur
Henk Dheedene

Multimediamanager
Tom Peeters

Redactiemanager
Olivier Ditroia

Manager nieuwe media
Roland Legrand

Nieuwsmanagement
Gwen Declercq, Serge Mampaey,
Henk Dheedene, Stephan Verheyden

Senior writers
Pierre Huylenbroeck,
Stefaan Michielsens, Jean Vanempen

Central News Desk
Kurt Vansteelandt (Chef), Jasper
Veekman, Jan De Schampheleere,
Kim Evenepoel, Koen Lambrecht,
Guido Meeussen, Elke Musselsche, Erika
Racquet, Sebastien Rousseau

Politiek & economie
Katrien Verstraete (Chef),
Pieter Blomme, Lars Bové, Koen
Dedobbeleer, Lieve Dierckx, Jasper
D'Hoore, Bart Haecq, Barbara Moens,

Wim van de Velden, Kris Van Haver, Jan
Van Hesse, Erik Ziarczyk

Ondernemen
Bas Kurstjens (Chef), David Adriaen,
Bert Broens, Ellen Cleeren,
Wim De Preter, Marc De Roo, Stephanie
De Smedt, Patrick Luysterman,
Tom Michielsens, Michael Seghinha,
Ben Serrure, Saar Sinnave, Dieter
Snoeck, Maaike Van Melckebeke

Weekend & reportage
Gwen Declercq (Chef), Dries Bervoet,
Peter De Groot, Piet Depuydt, Ine
Renson, Nico Schoofs

Opinie
Franky Van Hamme

Beleggen
Christophe De Rijcke (chef),
Daan Ballegeer, Stijn Demeester,
Ilse De Witte, Pieter Suy, Wouter
Vervenne

Cultuur
Koen Van Boxem (chef), Tom Peeters

Kaaiman
Koen Meulenaere
(Kaaiman@tijd.be)

Eindredactie
Carl Pansaerts (chef),
Ivan Broeckmeyer, Veerle Janssens,
Wouter Kongs, Robert Messiaen,
Pieter Rasking, Hilde Vanderbussche,
Charlotte Van Dyck, Kaat Van Overwalle,
Ann Welter

Sabato
Gerda Ackaert (chef),
Veerle Helsen, Jan Lodewyckx,
Philip Van Bastelaere

Netto
Nadine Bollen (Chef), Petra De Rouck,
Ilse Janssens, Willem Ravoet, Peter Van
Maldegem, Sven Vonck

Lay-out
Jan Nels (art director),
Arnaud Camerlinckx, Stefan De
Clippelaar, Anja De Wachter, Jo Van Lil,
Sue Yuen

Infografie
Filip Ysenbaert (chef beeld),
Fabrizio Colucci, Patrick D'Haeyere,
Frank Schulpé

Foto
Alexia Manginckx (chef), Jean
Dujardin, Tim Ricour, Kristof Van Accom

Tijd-TV & Nieuwe media
Raphaël Cockx, Pascal Laureyn,
Dirk Selslagh, Jan Rombouts

Redactiesecretariaat
Ann Leemans, Nicole Hofkens

Koersinformatie
vwdgroup:

mediafin

DE TIJD is een uitgave van Mediafin
Verantwoordelijke uitgever:
Dirk Veighe, Havenlaan 86c, bus 309, 1000 Brussel